



DEMOKRASİ VE

2022

MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir. Vatanımız tarihler boyu hainler ve ihanetlerle karşılaşmış ve her seferinde bertaraf etmiştir.

Yalnız bu sefer yaşanan ihanet ve vatanımızı parçalama girişimi kendi içimizden ilelebet kutsal sayılan peygamber ocağı içinden gelmiştir. Vatanımızın müdafaasında ilk görev alacak olan askerlerimizden gelen bu darbe girişimi halkımızda şok etkisi yaratmış ve milletimizi derinden yaralamıştır.

Halkımız Ulu Önder Atatürk'ün Gençliğe Hitabede seslendiği gibi "İlk vazifesinin Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafa etmek " şuuruyla birlik ve beraberlik içinde yollara koşmaktan, tankların önüne yatmaktan ve gözü gözünü kırpmadan şehit olmaktan çekinmediler. Bu ihaneti Ömer Halis DEMİR ve daha nice isimli kahramanlar ve gerçek vatanseverler sayesinde ülkemiz bu olayı büyük yaralar almadan atlattı. Büyük şairimiz Mehmet Akif ERSOY' un dizelerinde yazdığı gibi;

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda."

Bundan sonra tarihler 15 Temmuz'u gösterdiğinde Türk Milleti'nin birlik ve beraberliği, vatanseverliği ve ülkesinin bölünmez bütünlüğünü korumak için verdiği mücadele hatırlanacak ve ASLA UNUTULMAYACAKTIR...



15 Temmuz gecesi, yıllar geçse bile unutulamayacak gece. Devleti sırtından bıçakladıkları gün. Türkiye'yi korumak için görevlendirilen askerler bizim ruhumuz bile duymadan bir ülkeyi bitirmeye çalıştılar.



15 Temmuz hain darbe girişi Türkiye Cumhuriyet'i devleti içerisinde çalışan ancak ülkeye düşman olan kötü niyetli insanlar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yıllarca sinsi sinsi çok farklı kadrolardan görev alarak devletin en gizli organlarına kadar sızmaya çalışan bu hainler 15 Temmuz günü seçilmiş hükümeti darbe yoluyla devirmeye çalışmışlardır. Bu hainlerin hesap etmedikleri şey Türkiye Cumhuriyet'i sınırları içerisinde yaşayan hainlerden çok daha fazla kahramanların olduğuydu. Ömer Halis Demir gibi nice kahramanlar ülkeyi korumak için yollara, sokaklara döküldüler. Hain darbecilerin uçakları, tankları, silahları milletin cesur yüreğiyle durduruldu. Her türlü düşünceye sahip insanlar kol kola girerek hainlere geçit vermedi.

Türkiye Cumhuriyet'i 84 milyon vatandaşıyla Çanakkale de olduğu gibi Kurtuluş Savaşın da olduğu gibi ülkesini 15 Temmuz'da da korumayı başardı. Bu hain darbe girişimi bize çok daha fazla kenetlenmemizi birbirimize karşı çok daha saygılı olmamızı öğretti çünkü biz bir arada olursak düşman ne kadar büyük ve tehlikeli olursa olsun onlara karşı cennet vatanımızı koruyabiliriz.

Bir sabah Talha uyanmıştı. Eşini ve çocuğunu da uyandırdı onlara 'Hazırlanın bir yere gideceğiz.' dedi.

Eşi: Nereye gideceğiz?

Talha: Anneme gideceğiz. Eşi 'tamam biz hazırlanıyoruz' diye karşılık verdi.



Herkes hazır olunca yola koyuldular. İki saat sonra varmışlardı. Talha annesiyle ve babasıyla çay içip sohbet ediyordu. Uzun süredir görmediği babasıyla doya doya konuştular. Talha'nın babası Rıza Bey çocuklarının küçüklük anılarını anlatarak onları geçmişe götürdü. Vakit ilerliyordu. Cuma akşamı olması nedeniyle trafiğe yakalanmamak için biraz daha oturdular. Biraz sonra eşi de onlara katıldı. Eve gitme zamanı gelmişti. Talha anne ve babasıyla vedalaştıktan sonra eşi ve çocuğuyla arabaya bindiler.

Yolda giderken Talha eşine 'bugün kendimi çok huzursuz hissediyorum.' dedi. Trafik git gide artıyordu. Talha'nın arabası gidemeyecek kadar sıkışmıştı. Bu duruma Talha şaşırılmıştı. Hava almak için camı açtı. Baktığında savaş uçaklarının alçaktan uçtuğunu gördü. Biraz sonra yanlarından arabaları ezerek geçen tankları görünce gözlerine inanamadı. Talha çevresindeki birkaç kişiye tankların neden geçtiğini sordu. Çevredekiler darbe girişimi olduğunu söyledi. Talha ailesine 'Allaha emanet olun. Ben bu devleti kimseye bırakmam. Ben gelene kadar bir yere gitmeyin.' dedi. Ve tankın arkasından koşmaya başladı. Onu gören arkasından koşuyordu. Bir anda tankın üstüne atladı tank onu sürüklüyordu. Bacaklarında sürtünmeden dolayı büyük yaralar oluştu. Kollarında tutunacak güç kalmadı ve ellerini bırakmak zorunda kaldı. Ancak diğer insanlar tankın önüne geçerek onu durdurdular. Talha geriye dönüp baktı gözleri ailesini arıyordu. Yavaş yavaş yürüyerek ailesinin yanına gitti.

Eşi Talha'nın bacağındaki yaraları görünce hemen ambulansı aradı. Ambulans Talha'yı hastaneye götürdü. Eşi de araba ile ambulansı takip etti. Doktor Talha'nın halini görünce sabaha kadar kalması gerektiğini söyledi.

Sabah olunca Talha uyandı. Ve doktora darbe girişiminin bitip bitmediğini sordu. Doktor 'Saldırı bitti merak etme senin gibi insanlar bu ülkeyi kimseye vermezler.'

15 Temmuz 2016 gecesi yurdumuz için akıl almaz bir ihanetti. İşte darbe o gece yaşanmıştı. Darbe birkaç grup asker görünümü vatan hainleri tarafından harekete geçirilmişti. Haberlerde darbe girişimi olan yerler gösteriliyor ve ihanet ateşi harlanıyordu. İşte o zaman Türk halkı dayanamaz olup canları pahasına savaşılmaya başlamışlardı.

Her yere saldırılıyor bombalar atılıyordu. İnsanlar artık tanklara kadar çıkıp varlarını yoklarını ortaya koyup vatanları için savaşıyorlardı. Ama asla pes etmedik. Savaştık sonuna kadar. Vermek istemiyorduk vatanımızı hainlere. Artık gücümüz kalmamıştı dayanmaya. Ama yine de yıkılmadık.

Zorlu birkaç saatin ardından darbe durdurulmuştu fakat birçok vatandaşımız şehit olmuştu. O zamandan sonra Türk halkının vatanı için her şeyi yapabilecek kapasitede olduklarını herkese kanıtlamışlardı.



Furkan BELEN – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması Birincisi

15 TEMMUZ

Vatan millet aşkı yüreğimizde
Bayrağımız her zaman mavi göklerde
Polisimiz, askerimiz her zaman nöbette
Bu ülkeyi korumak bizim elimizde.

Dünya gördü Türk'ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Sular uyusa düşman uyumaz
Bu vatan uğruna göz, uyku tutmaz

Vatan ve millet uğruna can feda
Bu güzel toprakların kıymeti iyi bilinir
Şehitler ölmez vatan bölünmez
Ne mutlu Türk'üm diyene!



BİR MİLLETİN ZAFERİ

15 Temmuz herkesin bildiği gibi tarihe geçen unutulmayacak bir gün. 15 Temmuz yurdumuzu hainlerin ellerine bırakmadığımız, millet olarak birleştiğimiz ve büyük bir direnişle tarih yazdığımız gün. O gün çok sayıda şehidimiz ve gazimiz oldu, ülke olarak hüznü dolduk.

15 Temmuz günü içimizde bulunan hainler bize boğaz köprüsünde taarruz ateşi açtılar. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saldırdılar. Bunun üzerine Kahraman asker ve polislerimiz harekete geçti ve hainleri durdurmaya başladılar. Asıl harekât ise Türk halkı tarafından gerçekleşti. Kadın, erkek, genç, yaşlı, tüm Türkiye tek vücut oldu ve canını hiç sayarak düşmanın mermilerinin, helikopterlerinin ve tanklarının önüne atladı. Nice yaralar açıldı belki o gece ama hainler yenildi. Çok sayıda şehit ve gazimiz oldu. Bir yandan onlar için yas tutarken bir yandan Türkiye'mizi kurtarmanın sevincindeydik.

Bütün bu olaylardan sonra Türkiye hem o hainlere hem tüm dünyaya yalnız günümüze değil aynı zamanda geleceğe de kanıtladık ki bu vatan bölünmez. Hiç bir zaman unutmayalım ki biz bu vatan uğruna böyle savaştıkça bu vatani eimizden asla almazlar.

"EY ŞEHİT OĞLU ŞEHİT!"

Vatan uğruna ölen şehit! anneni babanı aileni bırakıp vatanı dinin için tankların önüne yatan şehit! Vatanın için toprağa giren şehit kara bulutları siz dağıttınız zifiri karanlığa siz fener oldunuz siz bize istiklal marşını emanet ettiniz Biz emanetinize istiklal marşına gözümüz gibi iyi bakacağız Milyonlarca teşekkür ederiz

İstiklal marşını biz koruyup kollayacağız Vatan bize emanet! Kara bulutları biz dağıtacağız Ülkeye biz fener olacağız Al bayrak gökyüzünde durmaya devam edecek Bu ülkenin istikbalini biz koruyacağız Gözünüz arkada kalmasın Mezarınızda rahat uyuyunuz Dualarımızın hepsi sizin için

Size canımız feda nur gibi vatanı korumak görevimiz ezelden İstiklalimizi koruyacağız sözümüz olsun bu güzel vatana "Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal" vatan bize emanet!



O GÜN 15 TEMMUZ

15 Temmuz Cuma sabahı ailemle pikniğe gitmeye karar vermiştik. Benim için çok güzel bir gündü ve bolca dinlenmek istiyordum. Annem kardeşimi parkta oynatmamı söyledi akşama kadar piknikte kaldıktan sonra saat geç olduğunda eve gitmeye karar verdik. Eve geldiğimizde ben dinlenmek için odama geçmiştim. Annem ve babam da televizyondan haberleri izliyordu. Ama garip olansa annem, babam sürekli "Allah Allah olmaz öyle şey. Allah korusun" diyorlardı. Ben aşağı inip ne olduğunu sormama kalmadan haberleri gördüm. Haberlerde haberi sunan kadın İstanbul Boğazı'nın askerler tarafından kapatıldığını, geçiş sağlanamayacağını söylüyordu. Ama bir gariplik vardı, bu haberi sunarken bir gariplik vardı söyleyişinde. Ne olduğunu anlamadık ve diğer kanallara baktık diğer kanallarda aynı haber vardı ama bir değişiklik vardı diğer kanallardaki haberciler dışarı çıkmamız gerektiğinden, bunun bir darbe olabileceğinden bahsediyorlardı.

ATV kanalında Cumhurbaşkanımızla görüntülü görüşme yapılmış ve oda dışarı çıkmamız gerektiğini söylüyordu. Kardeşim çok korktu hafif ağlamaya başladı annem onu sakinleştirmeye çalışıyordu, bende korkmuştum ama belli etmiyordum. Babam dışarı çıkacağını söyledi. Annem, gitme dedi ama babam burada Cumhuriyetimizin söz konusu olduğunu ve vatan için canını binlerce kez feda edebileceğini söyledi. Annem bir şey demedi. Bir an camdan dışarı takıldı gözlerim, havada roket gibi bir şey uçuyordu o anda durumun ne kadar vahim olduğunu anladım ve bende geleceğimi söyledim. Babam gelmememi söylediye de az önce kendisinin anneme söylediklerini tekrarladım. O da istemsizce kabul etti. Hemen evden çıkıp meydana doğru gittik. Etraf çok karmaşıktı, üzerimizden mermiler uçuşuyor, etrafta tanklar dolaşıyordu. Askerler köprü'nün geçişini kapatmış, asla geçirmiyordu. Bir anda yanımızda çok yoğun, ki bu bile az kalır, her hatırlayışında tüylerimi ürperten, öyle böyle bir ses değil, bir patlama yaşandı ve hemen yanımızdaki binanın yok olduğunu gördük. Evet cidden koskoca bina tamamen yok olmuştu. Bu sırada babamın yanımdan kaybolduğunu fark ettim. O kaosun içinde babamı aramaya başladım. Etraf çok karışıktı bir anda bacağımda bir acıma duydum hafif bir sıyrık olmuştu, nasıl olmuştu bilmiyorum ama çok acıtıyordu, ayrıca kanıyordu. Yere çöktüm ve evden getirdiğim mendille yarayı temizlemeye başladım. Tam olarak acıtmayacak hale geldiğinde hafif topallayarak etrafta yürümeye başladım. Babamı arıyordum ama hiçbir yerde bulamadım. Karmaşıklıklar devam ediyordu ve aşırı yorgundum, bir anda yere yığıldım. Gözlerimi açtığımda babam karşımda duruyordu, çok rahatlamıştım. Meğer babamda beni arıyormuş. (buna hepimiz hemfikirdik) Beni bir süre bulamayınca köprü'nün yanında bir asker görmüş, askere beni sormuş askerde kızgın bir edayla "madem kaybedecektin neden getirdin çocuğu" demiş. O da olayları anlatıp açıklamaya çalışmış ama adam dinlememiş ve silah tutmaya bile çalışmış ama babam onun yanından uzaklaşmayı başarmış ve bir adam görmüş, adam babama yardım edebileceğini söylemiş, beni aramaya koyulmuşlar ve hemen bulmuşlar beni. Amca orda ilk yardım yapmış ve en yakın hastaneye götürmüş. Babam ve annem beni beklerken gerçekten çok endişeliymiş, ama en sonunda uyandım ve amcanın isminin Faruk olduğunu hatırladım. Yaşadıklarım gerçekten unutulmaz bir anıydı. O günden sonra kendime bir söz verdim. Vatanımı ve hürriyetimi korumak için elimden geleni yapacağım, güzel vatanım için yılmadan, yorulmadan çalışacağım.



SEVGİLİ VATAN UĞRUNA ŞEHİT OLANLAR



15 Temmuz gecesi idi. Hava sıcaktı bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Çoluk, çocuk, genç ayağa kalktı.

Demokrasi; darbe yemiş, şaşkındı millet. Birlik olduk, durdurduk, darbeleri savuşturduk. Şehit olanlar size sesleniyorum, size çok teşekkür ederim. Sizlere herkes teşekkür eder. Şehrimize saldıran kalbimize silah dayayan düşmanları ülkemizden attınız. Düşünmediniz kötü olabilecek sonuçları.

Düşmanlar kaçtı devletimizi alamayacaklarını anladı.

SÖZ VERİYORUM

Ey Şehitoğlu Şehit Sizler biz huzurlu olalım diye ay yıldızlı bayrağımız dalgalansın diye Vatanımız için mücadele ettiniz.

Bizler de sizden sonra bu vatani korumak için ilerlemek için her zaman mücadele edeceğiz. Ülkemizi şer odaklarından korumak için daima uyanık olacağız. Onların yaptığı tuzaklara düşmeyeceğiz. Yaptığınız kahramanlığı hiç unutmayacağız. Şimdi sizler olmasaydınız vatanımız olmayacaktı. Bizler yurtsuz kalacaktık. Bizim için, ülkemiz için, daha güzel yarınlar için döktüğünüz kanları yerde bırakmayacağız. Ülkem için çok çalışarak vatanımı çok severek döktüğünüz kanları boşa çıkarmayacağım. Söz veriyorum.

Sizler rahat uyuyun sevgili şehitlerimiz...

TÜRKÜN GÜCÜ

Belki bir 18 Mart değildi, Kurtuluş savaşı bağımsızlık savaşı değildi. Türkün gücünü göstereceğimiz bir Yunan bir Rum bir Ermeni askeri yoktu karşımızda maalesef. Karşımızdaki koşulsuzca nedensizce sebep sizce canımızı malımızı her şeyimizi emanet ettiğimiz askerlerimizdi.

Evet, 15 Temmuz tam olarak hafızalara da kalan kısmıyla ordunun (Askerimizin) yönetimi ele geçirmeye çalışmasıydı. Ama bu daha önceki bir 12 Eylül değildi sessiz sedasız günahsız bir sürü insanın tutuklanması değildi bu seferki vatan perver görünüp düşman olan dış güçlerin askerimizi kendilerine alet etmesiydi. O gece ülkemizde askerimiz ve halkımız karşı karşıya kaldı. Halkın gücü vatanını gerçekten seven askerlerimizin (Ömer Halisdemir) gücü sayesinde ülkemiz bu zor geceyi çok şehit vererek atlattı.

15 Temmuzda yağmur yağmadı ama herkes bu ülkenin bağımsız ve bütünlüğü için kan döktü yerler vatanını koruyan Türk halkının kanıyla ıslandı. **ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ!**





Her milletin kendi gücünün farkına vardığı bazı olaylar vardır. Bu olaylar bizim tarihimizde fazla olduğu için gücünün farkına varan ve buna inanan milletlerin başında geliriz.

15 Temmuz bizim için öyle bir olaydır ki gerek Çanakkale'deki gerekse İstanbul fethindeki gücümüzü tekrar açığa çıkarmıştır. Tüm milletin kalbinin tek yürek olduğu, herkesin dilindeki ve yüreğindeki aynı olduğu ve gücümüzü tekrar açığa çıkarmıştır. Bizim gücümüzü hesaba katmayanların, milletin 7'den 70'e herkesin korkusuzca tankların önüne durduğu, bayrak uğruna canını feda etmekten alıkoymayanların zaferine karşı büyük bir yenilgidir.

Bizler gece gündüz inandığımız ve hayal kurduğumuz geleceğimiz için çalışırken bu hayalimizin elimizden alınması planına karşı daha çok çalışmalı ve olayların farkına varmalıyız. Daha çok şey öğrenmeli daha iyi yerlere gelmeliyiz. Gerekirse bizde canımızı ortaya koymaktan geri durmamalıyız.

Biz biliyoruz ki sadece bir tane vatanımız var. İstiklal Marşı'nda da yazıldığı gibi "Kim bu vatanın uğruna olmaz ki feda?" Gücümüzü aldığımız inancımızdan tüm yüreklere bu vatana sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve biz hep deriz ki "Hakkıdır Hakk'a tapan milletindir İstiklal."